

Vidensdelingsmøde 3

Dobbelte diagnoser: 5 anbefaler om at se unge med DD

[Ung alliancen har lavet 5 anbefaler ift unge med dobbelt diagnoser](#)

Det overordnede tema er at vi skal give unge med dobbelt diagnoser en chance.

Der skal være en mulighed for blive mødt igennem EN dør, og det skal fungere tværsektorielt.

Der er også en del mistriksel blandt unge.

En bekymring der udtrykkes, er om tilbuddene bliver for snævre.

Nej, der er for mange måder at komme igennem på som ikke snakker sammen – de unge bliver tabt.

Anbefaling 1 : No wrong doors.

Der er en del som rækker ud hos venner, lærer andre... MEN - nogle går alene med deres problemer, og får først hjælp når de bliver opdaget, hvis de bliver opdaget.

Det er afgørende at systemerne fungerer på tværs af sektorer – 3 kommunalforvaltningsdøre, og 2 regionsforvaltnings døre... Men hvordan? Det står der ikke noget om.

10 år siden vi besluttede at man ikke måtte afvise mennesker med DD

Psykiatrien afviser alligevel stadig mennesker med DD, misbrugscentre har svært ved at behandle menneskerne med de psykiske sygdomme, da de får det for dårligt uden deres forbrug og uden behandling for deres sygdom.

Hvad med at beskæftigelse? Kan det hjælpe som en del af afvænnningen?

Jan: Der er sundhedslovhjemmel for behandling af DD og begge problematikker.

Der mangler pladser i psykiatrien – alle bliver udskrevet for tidligt.

Anbefaling nr 2: Helhedsorienteret

Det skal være helhedsorienteret tilbud, hvor udgangspunktet med den unges behov.

Hvor meget tværfaglighed er der i de forskellige tilbud? Synnøve siger nej – ikke hos hende.

Helhedsorienteret skal rumme hele mennesket, samtidigt med at møde dem hvor de er, og gå den vej som de ønsker (det er ikke sikkert de altid vil hvad behandleren vil).

Anbefaling 3: Faglig ballast og tværfaglige kompetencer

Det skal være erfarne behandlinger

Anbefaling 4: brobygning

Hvem skal stå for den her brobygning?

Anbefaling 5: Vi skal væk for hønen og ægget

Kan man det?

Kommentarer

De sidste tre var der ikke tid til at få diskuteret igennem.

Synnøve: Hvor skal økonomien komme fra til alt dette? Jan: Staten/kommunerne skal betale for det.

Vi laver en kampagne på Work Place, hvor vi lægger anbefalingerne op, og så må I gerne lige lave et lille skriv hvor I giver jeres refleksioner på anbefalingerne. Jan kender en som har været med til at lave det, og det kunne være fedt hvis vi kunne bidrage.

Læge ordineret opioider – hvordan møder vi den del

Kæmpe forbrug af opioider blandt de unge

Hvad kan man som pårørende gøre for at rede?

Antidote danmark giver kurser i hvordan man stopper en overdosis, og brugen af næsespray som indeholder **Naloxon** – et middel som virker som en modgift mod opioider.

Vi skal sikre at de pårørende er i stand til at rede liv. Alle frivillige må derfor gerne henvise til Antidote Danmark og deres næsespray, hvis vi snakker med nogle hvor det kunne være relevant.